



7432

## Socialrådgiverens virkelighed

af **KNUD AARUP**, social og arbejdsmarkedsdirektør  
i Randers Kommune

Omdrejningspunktet i en væsentlig del af  
velfærdssamfundet udgøres af de menne-

sker, der som deres erhverv har valgt at stå  
i forreste linje i det sociale arbejde – social-  
rådgiverne. Bogen giver en grundig indføring  
i det sociale arbejdes komplekse verden  
og dermed en indsigt i de dilemmaer, som

socialarbejderen må håndtere i det daglige.  
Formålet med bogen er at udforske og  
fastlægge det handlingsmæssige råderum.  
Det handlingsmæssige rum kunne man  
også betegne som et balancepunkt mellem



socialrådgiverens mulighed for at løse de  
konkrete opgaver med brug af den viden og  
erfaring, han/hun har om, hvad der virker, og  
på den anden side de overordnede rammer,  
som socialrådgiveren også skal overholde  
og for det tredje, at dette afbalanceres så-  
ledes, at socialrådgiveren som person bliver

negativt påvirket. Forfatterens ambition er,  
at bidrage til at den enkelte socialrådgiver  
og organisationerne, de arbejder i, udvikles  
gennem de erfaringer, som de får, og at man  
derigennem akkumulerer en stadig større vi-  
den om socialt arbejde. Læring sker gennem  
klienter, kolleger og egne livserfaringer. So-  
cialrådgiverne lærer altså ved at iagttage de  
mennesker, de på forskellig måde kommer i  
kontakt med. Kun herigennem kan man som  
socialarbejder være tryk i usikkerheden.  
Bogen er inddelt i 11 kapitler, hvoraf de første  
fire handler om socialrådgiverens arbejde,  
og hvordan det handlingsmæssige råderum  
påvirkes af de rammer, som sættes af or-  
ganisationen, samspillet med klienterne og  
samspillet mellem kolleger. Kapitel fem og  
seks handler om de to centrale roller i socialt  
arbejde: Socialrådgiverens og klientens. De  
næste fire kapitler gennemgår forskellige  
aspekter af socialt arbejde: Det sociale arbej-  
des handlinger, det vil sige de interventioner  
eller foranstaltninger, som socialrådgiveren  
iværksætter; samspillet med klienten og de  
roller og dynamikker, som udvikles igennem

dette samspil; samarbejdet med andre, for  
eksempel i tværfaglige team eller med andre  
kolleger; og endelig kravet om dokumenta-  
tion. I konklusionen fokuseres på problemet  
med opsamling og dokumentation af viden  
i socialt arbejde samt på de konsekvenser,  
dette kan have såvel internt blandt social-  
rådgiverne som eksternt i forhold til det  
sociale arbejdes praksis. "Handlingsmæssigt  
råderum i socialt arbejde" er en bog om den  
virkelighed, som hver dag leves af socialråd-  
givere og andre socialarbejdere, og det er en  
bog, som virkelig giver indsigt i kompleksite-  
ten. Den er meget åben overfor de dilem-  
maer, som i mange tilfælde skal bæres af  
den enkelte. Det er en god bog, som jeg kun  
kan anbefale, at man får læst. <

*"Handlingsmæssigt råderum i socialt ar-  
bejde" af Kerstin Svensson, Eva Johnsson &  
Leili Laanemets. Akademisk Forlag. Oversat  
fra svensk af Nanna Gyldenkærne. 256 sider,  
299 kroner.*

